

## Να ανάψουμε τη φωτιά της αντίστασης εδώ!

Στις 15 Ιουνίου, ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση εισβολής στο νότιο Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ). Εκτός από τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές με αεροσκάφη και drones, το φασιστικό τουρκικό κράτος τώρα επικεντρώνεται και πάλι στην κατάληψη των ελεύθερων βουνών του Κουρδιστάν. Περισσότεροι από χίλιοι στρατιώτες έχουν εξαπολυθεί στο βόρειο Ιράκ, αμέτρητα τανκς περνούν τα σύνορα στην Αυτόνομη Περιοχή του Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ) - με τις ευλογίες του KDP - και δέκα νέες τουρκικές στρατιωτικές βάσεις έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές Amediye, Zaxo και Soran μέσα σε ένα μήνα. Τούρκοι στρατιώτες παίρνουν τον έλεγχο στα checkpoints (σημεία ελέγχου), συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων προσώπων και ταυτοτήτων. Χωριά ερημώνουν και άνθρωποι εκτοπίζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος. Εκτός από τη συνεργασία με τη φατρία των Μπαρζανί (KDP), ο τουρκικός στρατός καταφεύγει σε συμμάχους που ήδη κάνουν τη "βρώμικη δουλειά" γι' αυτόν στη Ροζάβα, στις κατεχόμενες περιοχές Serêkaniyê, Girê Spî και Efrîn. Προκειμένου να περιορίσουν τις δικές τους απώλειες, τζιχαντιστικές συμμορίες, κυρίως απομεινάρια του ΙΚ και της Αλ Κάιντα, χρησιμοποιούνται πλέον και ως τροφή για τα κανόνια στις περιοχές των ανταρτών. Αν και ασυνήθιστο για το καθεστώς AKP/MHP, δεν υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα μέσω του Τύπου ή μεγάλων ονόματων επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισβολή στο Ιράκ μετά την αμερικανική επιχείρηση του 2003. Οι περισσότεροι από 350 βομβαρδισμοί, το καθιστούν σαφές ήδη από την αρχή: Οι εισβολές κατοχής σημαίνουν πάντα δυστυχία και εκτοπισμό του πληθυσμού, καθώς και λεηλασία και καταστροφή της φύσης.

Και όμως, αν και η ένταση της επίθεσης μπορεί να φαίνεται τρομακτική με μια πρώτη ματιά, εμείς παρατηρούμε και αναλύουμε την κατάσταση με αυτοπεποίθηση. Με μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των φίλων μας από το αντάρτικο HPG/YJA-Star να προσαρμόζονται και να δρουν, με μεγάλο θαυμασμό για τη θέλησή τους να επιμένουν και για την ικανότητά τους - που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια - όχι μόνο να αντέχουν απέναντι στο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του NATO, αλλά και να κερδίζουν τους επιτιθόμενους.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή ανάπτυξη της στρατηγικής με βάση την τρέχουσα κατάσταση και την ανάλογη προσαρμογή της τακτικής και των τεχνικών πόρων. Με λίγα λόγια, τα βουνά του Κουρδιστάν μετατρέπονται σε εφιάλτη των Τούρκων φασιστών και των συμμάχων τους. Όταν παρακολουθούμε την εξέλιξη και τον πόλεμο, όταν συνεχίζουμε και βλέπουμε πως ο λαός της Ροζάβα δεν παραδίδεται, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσει τον λαϊκό πόλεμο και να αυτοαμύνεται έναντι των επιθέσεων, όταν λαμβάνουμε, πάνω κάτω, εβδομαδιαία νέα για ενέργειες σαμποτάζ και επιθέσεις των ΗΒΔΗ/ΚΒΔΗ από την Τουρκία, τότε ξέρουμε: Τίποτα δεν έχει χαθεί και τίποτα δεν θα χαθεί ποτέ. Η ερώτηση που πρέπει όλοι να κάνουμε στον εαυτό μας δεν είναι "νίκη ή ήττα;", αλλά "με ποιο τρόπο να συμβάλλουμε στη νίκη;".

Πώς μπορούμε να μοιραστούμε ένα μέρος του βάρους που οι φίλοι μας στο Κουρδιστάν κουβαλούν στους ώμους τους; Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μόνο η παθητικότητα είναι λάθος. Όλοι/ες οι επαναστάτες/τριες διεθνιστές/τριες πρέπει να σταθούν στο πλευρό όλων εκείνων που συμμετέχουν στον ένοπλο αγώνα κατά του φασισμού και της βαρβαρότητας.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους μας να δράσουμε: Όχι να περιμένουμε την επόμενη μεγάλη κινητοποίηση, όχι να ελπίζουμε ότι κάποιος θα κάνει κάτι, αλλά να κατευθύνουμε όλο τον θυμό που έχουμε τώρα εναντίον αυτών που τον τρέφουν καθημερινά. Οι στόχοι είναι (δυστυχώς) ακόμη υπερ-αρκετοί: εκτός από τους (εν μέρει) κρατικούς θεσμούς, όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες κλπ, οι φασιστικές δομές από την Τουρκία εξαπλώνονται επίσης σαν μούχλα, άλλοτε πιο ορατές, άλλοτε λιγότερο, αλλά πάντα εγγυημένα βλαβερές. Ας μην τους αφήσουμε να συνεχίσουν να δρουν ανενόχλητοι, ας τους στοχοποιήσουμε. Όσο συνεχίζεται η εισβολή, όσο το τουρκικό κράτος συνεχίζει να αντιτίθεται πολιτικά και στρατιωτικά σε ένα ελεύθερο Κουρδιστάν!

Το κάλεσμα είναι τώρα: βάλτε αφίσες, βάλτε τοίχους, ενημερώστε τον κόσμο για τον πόλεμο, κινητοποιήστε τους φίλους σας, οργανώστε δράσεις, πετάξτε πέτρες, ανάψτε φωτιές και μην αφήσετε τους φασίστες και τους συμμάχους τους να ησυχάσουν!

Σε ελεύθερη απόδοση από τον Şehit Tekoşer «κάθε καταιγίδα ξεκινάει με μια μόνο σταγόνα βροχής - εσύ πρέπει να είσαι αυτή η σταγόνα βροχής», τώρα είναι στο χέρι μας να προκαλέσουμε άγρια καταιγίδα.

**Widerstandsvernetzung Ελβετία, Αύγουστος 2024**

[widerstandsvernetzung.org](http://widerstandsvernetzung.org) | [t.me/rojavaagenda](https://t.me/rojavaagenda) | [riseup4rojava.org](http://riseup4rojava.org)

